

Bij ons op landjuweel de hoeven.

Is het heel gezellig en hartstikke mooi.

Het leukste om te doen is knutselen, strijken. Ik ben een meisje die wel van huishoudelijke taken houd.

Annemie werkt hier als begeleider ze is hier zelfs de baas haar eigen zorgboerderij samen met thuis.

Elke maandag worden er hier groentepakketten klaar gemaakt en maandag middag en dinsdag middag rijdt er een van het personeel rond om de groente pakketen rond te breng dan gaat er altijd 1 meen van de deelnemers.

Thijs is een zorgboer op het landjuweel de hoeven. Thijs onderhoud de dieren samen met de deelnemers. Thijs bouwt zelf schuren hij maakt de dingen die kapot zijn. Thijs rijdt trekker hij maait de gras. Thijs is heel spontaan zacht van karakter.

Bij het landjuweel de hoeven hebben ze ook een werkplaats waar je dingen kan maken of creatie bent. Ik heb er verder niet zo veel mee.

We hebben morgens om 10:00 pauze tot 10:30 dat is wel heel fijn! Om 10:00 mag je eerst roken er na koffie drinken .

We hebben middags lunch pauze van 12:30 tot 13:00,

Daarna moeten we eerst opruimen dan mogen we roken.

Elk jaar zijn er opendagen dan kunnen mensen kijken hoe het hier er uit ziet, elk jaar moeten wij dingentjes maken voor de opendag zodat ze het weer kunnen verkopen. Ik ben zelf er nooit bij.

Ze hebben hier een groot weiland zodat de koeien en de paarden vrij in het land kunnen rond lopen.

Ze hebben bij het landjuweel ook trekkers waar mee ze elke dag rijden voor zand bulten en voor aan hangers.

bij alles is dit een heel mooi en leuke zorgboerderij.